



Μια φορά ήταν ένας όμορφος Δήμος, η Δάφνη και ο Υμηττός...

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου ο Δήμαρχος (;) Δάφνης Υμηττού «έριξε», ως «κεραυνό εν αιθρία», στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετεγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ επικαλούμενος πρωτόλειο κυβερνητικό σχέδιο και προοπτική αναβάθμισης της περιοχής. 3 μέρες αργότερα, το Σάββατο 3 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός, συνοδεία Υπουργών και άλλων ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, παρουσίασαν σε πανηγυρική εκδήλωση εντός του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ τη μετεγκατάσταση της ΕΑΣ-Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και την αξιοποίηση του χώρου για τη δημιουργία πολυώροφων κτιρίων που θα στεγάσουν τις Υπηρεσίες 9 Υπουργείων και 5 ανεξάρτητων αρχών. Τσιμέντο και πάλι τσιμέντο! Για να χρυσωθεί το χάπι του αιφνίδιου θανάτου του Δήμου μας και των γύρω περιοχών, ονόμασαν τις αυλές των Υπουργείων «Πάρκο» (Κυβερνητικό Πάρκο) με την ονομασία «Ανδρέα Λεντάκη». Το σχέδιο κάθε άλλο παρά πρωτόλειο ήταν! Ένας Δήμαρχος δεν είναι δυνατό να μην γνωρίζει ένα σχέδιο που καθορίζει το μέλλον της πόλης του για τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα: έως το καλοκαίρι του 2021 αναμένεται έγκριση του σχεδίου από τη διυπουργική για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), έναρξη κατασκευής το 2023 και έναρξη λειτουργίας της Υπουργούπολης το 2025.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ	ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
Τι χρειάζονται οι πολίτες	Τι μας δίνουν
Ενημέρωση, συμμετοχή στα κοινά, να ακούγεται η γνώμη των πολιτών για όσα αφορούν τη ζωή τους.	Τελεσμένα γεγονότα, αποφάσεις που παίρνονται εν κρυπτώ, «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Καταστρατήγηση της καταγεγραμμένης θέλησης των πολιτών και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεκαετίες ολόκληρες, οι πολίτες ονειρεύονται στη θέση της ΠΥΡΚΑΛ ένα πολυθεματικό, πολιτιστικό Πάρκο Πρασίνου, ανοιχτό στα παιδιά, στα ΑμεΑ, στους ηλικιωμένους, στα κατοικίδια, σε όλους μας!	Μια Υπουργούπολη με ατελείωτο τσιμέντο και κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, δίπλα στις κατοικίες των πολιτών, που θα κρύψουν τον ήλιο, τον ουρανό και τη θέα στην Ακρόπολη και τη θάλασσα.
Τις πολύτιμες για τον άνθρωπο κατοικίες χαμηλού ύψους.	Μια ακόμη πόλη μέσα στην πόλη με την καθημερινή μετακίνηση 15.000 υπαλλήλων και χιλιάδων άλλων που σχετίζονται με τα Υπουργεία, όταν οι κάτοικοι του Υμηττού είναι μόλις 11.000.
Την ησυχία που έχουν διασφαλίσει στην περιοχή τους.	Αστυνομία, σώματα ασφαλείας, δακρυγόνα, συλλαλητήρια, drone, κάμερες, και ελικόπτερα, σε κάθε σημείο της γειτονιάς μας. Κοινωνικός αναβρασμός γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.
Μια καθαρή πόλη.	Τόνοι σκουπιδιών, καυσαέρια, ηχορύπανση, αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επιβαρύνουν καθημερινά την υγεία και την ευημερία των κατοίκων.
Τη δυνατότητα να μετακινούνται άνετα στην πόλη τους.	Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, κυβερνητικά στελέχη, διαδηλωτές και σώματα ασφαλείας θα μετακινούνται καθημερινά στην περιοχή, «γρονάζοντας» το μετρό και δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους. Ανύπαρκτη δυνατότητα για πάρκινγκ.
Ήπια ανάπτυξη για την περιοχή τους. Προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.	Καμία ανάπτυξη, η περιοχή θα υποβαθμιστεί. Καταστήματα θα αναπτυχθούν εντός της Υπουργούπολης, ενώ όσα είναι εκτός θα μαραζώνουν γιατί οι υπάλληλοι θέλουν να κάνουν το οχτάωρο και να φύγουν, όχι να πάνε για ψώνια.
Μια πόλη ανοιχτή στον πολιτισμό και την ανθρώπινη δημιουργία.	Σε μια «Υπουργούπολη φρούριο» ο πολιτισμός πνίγεται, δεν ανθεί.
Περίπατο, παιχνίδι και ξεγνοιασιά σε έναν καλαίσθητο πράσινο χώρο.	Φυλασσόμενο πράσινο καθώς θα εφάπτεται του κέντρου των πολυώροφων κτιρίων της δημόσιας διοίκησης. Κυκλοφορούμε με SMS 9: άδεια για επίσκεψη στην Υπουργούπολη.
Τελικά έχουμε Δήμαρχο στη Δάφνη και τον Υμηττό;	Ο Δήμαρχος λειτούργησε παράτυπα και εξωθεσμικά ενώ δεν στηρίζει τη θέληση των πολιτών και τις εν ισχύ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα παράπονά σου στον Δήμαρχο! Τον Δήμαρχο της Υπουργούπολης.



**Να γίνει η ΠΥΡΚΑΛ Πάρκο
Πρασίνου και Πολιτισμού,
όχι Υπουργούπολη**

www.politessesekinisi.gr

<https://www.facebook.com/politessesekinisi>